

Zoek eerst het koninkrijk van God

Bijbelstudie voor 20 sept. 21

Vrouwenkring



Lezen

Math. 6:19-34



Zingen

Ps. 21: 5, 6, 7
Ps. 72: 1, 8
Ps. 145: 2, 5
Gz. 5: 3, 9
Wk. 249



Doel

In deze inleidende Bijbelstudie wil ik het begrip 'Koninkrijk/koningschap' verhelderen en een basisontwerp meegeven van Gods Koninkrijk. Dit mogen wij het hele Bijbelstudieseizoen in ons achterhoofd houden.

1. Beeldspraak

Als we spreken over het 'Koninkrijk', dan hebben we te maken met een beeld. Het is beeldspraak. De HEERE komt in de Bijbel vaak naar ons toe in alledaagse beelden. Zo ook hier. 'Koninkrijk' is een belangrijk beeld in de Bijbel. Daarom is het noodzakelijk om wel het juiste beeld te hebben.

Modern koningschap

Zo is het belangrijk dat we bij onze beeldvorming niet denken aan een modern, aards koninkrijk, zoals wij dat kennen in ons democratische 'Koninkrijk der Nederlanden'. Wij denken al snel aan onze regering, onze Eerste en Tweede Kamer. In onze democratie kiest het volk zelf haar volksvertegenwoordigers. Een democratie is daarmee een bestuursvorm waarbij het volk (indirect) regeert. Wie dan de meerderheid van stemmen heeft, die krijgt zijn zin. Natuurlijk hebben we in Nederland

wel een koning als staatshoofd, koning Willem-Alexander, maar zijn rol is beperkt. Onze koning is onderworpen aan de grondwet en de wetgevende rol ligt niet bij hem, maar bij de Kamers. Daarom is het moderne Nederland als beeld van een koninkrijk *onbruikbaar* voor een vergelijking met Gods Koninkrijk.

Ideaal leiderschap

Eerder moeten we denken aan Israëls koninkrijk in de tijd van koningen als David en Salomo. Dan is er sprake van *een absoluut koningschap*. De koning is een alleenheerser. Hij hoeft maar te gebieden of het gebeurt. Er is voor hem geen sprake van beperkingen of volksinvloed of iets.

In deze vorm van absolute koninklijke macht ligt wel het gevaar van machtsmisbruik of tirannie. Zo'n foute alleenheerser is niet bruikbaar als beeld voor Gods Koninkrijk.

Wel bruikbaar is een *ideale alleenheerser* met het juiste karakter. Een sterke koning, die 'rechtvaardig', 'wijs' en 'zacht' zijn volk regeert (Ps. 72:1 berijmd). Een koning die genade en waarheid elkaar laten groeten en vrede en Gods recht (Thora) elkaar laten kussen onder zijn regering (Ps. 85:4 berijmd). Een koning die een goede herder is voor zijn schapen en ook zijn lammeren (Jes. 40:11). Hij heeft extra oog voor de zwaksten. Hij vergiet geen onschuldig bloed. Hij gebruikt zijn macht en gezag om Zijn volk welwillend te dienen. Iemand die *koninklijk onafhankelijk* is van zijn bevolking, maar *kinderlijk afhankelijk* van God. In plaats van voor een democratie zorgt deze vorst dus voor een theocratie (= Godsregering). In Psalm 21 wordt deze ideale leider enthousiast bezongen. 'Hoe groot en schitterend is zijn eer, door 't heil aan hem bewezen!' (Ps. 21:5 berijmd).

Dit ideale koningschap mogen wij vergelijken met het koningschap van onze heerlijke Koning Christus.

2. Koninkrijk / koningschap

Het helpt aan het begin van alle Bijbelstudies om te beseffen, dat je het woord 'koninkrijk' zowel vanuit het Hebreeuws (*malkoet*) als vanuit het Grieks (*basileia*) ook mag vertalen met 'koningschap'. De woorden 'koninkrijk' en 'koningschap' zijn *inwisselbaar!* Als het in de Bijbel gaat over 'Koninkrijk van God' mag je dus ook zeggen dat het gaat over het 'koningschap van God'. Dat kan al veel voor je verhelderen, want 'koningschap' is misschien concreter voor je. Bij Gods Koninkrijk heb je niet zomaar een beeld (dat is abstract), maar bij Hem als Koning krijg je meer beeld.

Het Koninkrijk vindt dan ook zijn *diepste inhoud* in de Koning van het Koninkrijk. Als wij onze jonge kinderen de tekst of het lied 'Zoek eerst het Koninkrijk van God' (Matth. 6:33) leren, dan leren we hen al jong het koning-zijn van God over hun leven te zoeken. Je spoort hen aan *hier en nu* onderdaan van de Koning te zijn. Je vindt als moeder ook makkelijker woorden om te spreken over Zijn koningschap dan over Zijn koninkrijk. Probeer maar.

3. Macht, volk, gebied

Wat houdt het Koninkrijk van God nou precies in? Velen weten wel wat stukjes te noemen, maar weinigen weten het precies. Wat moet je er concreet bij bedenken? Wil je een iets concreter ontwerp zien van Gods Koninkrijk? Besef dan dat in de Bijbel drie concrete dingen samenkomen. Deze drie geven ons *een basisontwerp* van het Koninkrijk:



- a) de *kracht/macht* die de koning heeft.
- b) het *volk* van de koning.
- c) het *gebied* van de koning.

Als je vanuit deze driehoek vraagt wat het Koninkrijk van God nu precies is in één zin: 'Het is de macht van de Koning over het volk van de Koning in het gebied van de Koning.' (P. Schreiner):

1. In het *Paradijs* is het de macht van de Koning over de eerste mensen in het gebied van de Hof van Eden/ totale schepping.
2. In het *Oude Testament* is het de macht van de Koning over het volk Israël (of breder, ook over de heidenen) in het gebied van het land Kanaän (of breder, ook over de totale schepping en geschiedenis).
3. In het *Nieuwe Testament* is het de macht van de Koning over Zijn wereldwijde gemeente in het gebied van de hele schepping.
4. Bij de *Wederkomst* is het de macht van de Koning over al Zijn kinderen op de vernieuwde hemel en de vernieuwde aarde.

Weet dus dat het Koninkrijk van God niet slechts de *optelsom* is van alle gelovige zielen. Maar Gods Koninkrijk betreft een *aards, historisch gebied*. Overal word jij geroepen om Gods koningschap uit te dragen: in de samenleving, in de schepping, in vriendschappen, in gezins- en familieverband, in de opvoeding van kinderen, in de lichaamsverzorging, in de seksualiteit, in de dagelijkse keuzes etc. Als je zo toegewijd leeft onder de Koning en Zijn gerechtigheid zoekt, dan leef je in Zijn Koninkrijk. Mooi hè?

Basisontwerp

Het Koninkrijk van God is een rijk *basisontwerp*, waar de hemelse Architect ons vanuit wil leren denken. De boodschap van het Koninkrijk is de rode draad in de gehele Bijbel. Het Koninkrijk is Gods droom en verlangen! We

lijken dit te zijn vergeten! Wij spreken (te) weinig over Zijn Koninkrijk. Hoe komt dit? Onder andere de vroege geloofsbelijdenissen (*Apostolische Geloofsbelijdenis, Nicea, Athanasius*) spreken nauwelijks over het Koninkrijk. Ook draait het in gereformeerde kringen soms nogal sterk om de verzoening van onze zonden. Hoewel waardevol, is dat toch niet waar het om gaat. Prof. A.A. van Ruler (1908-1970) heeft terecht gezegd: *'Het draait wel om Christus, om de verzoening, maar het gaat om iets anders: de verlossing van de schepping en het aanbreken van het Koninkrijk van God op de aarde.'*

Tot slot

Jezus zei het al: 'Zoek *eerst* het Koninkrijk van God!' Het is zó heerlijk dat we dit Bijbelstudiejaar met alle hervormde vrouwen méér van Gods Koninkrijk zullen leren kennen. Laten we elkaar aansporen om tijdens en na dit Bijbelstudie-seizoen actiever met het Koninkrijk van God om te gaan in ons dagelijkse leven. Staat het Koninkrijk bij jou niet op één? Laat je dan meenemen door de Bijbelstudies. Laten we ons uitstrekken naar Zijn Koninkrijk. Vooral door het gebed: 'Uw Koninkrijk kome!'



Bidden

Bid dat jongeren van de gemeente, door de Geest leven onder God, en Hem erkennen als hun Koning.



Danken

Dank ervoor dat het Koninkrijk van God hier en nu al gekomen is.

Vragen

1. Een koninkrijk is een begrijpelijk beeld dat God gebruikt in de Bijbel. Waaraan denk je bij het beeld van een koninkrijk?
2. Geef je aan anderen (bijv. je kinderen) het verlangen door naar Gods Koninkrijk in de *toekomst* óf meer naar Gods koningschap *hier en nu*?
Leg eens uit waarom.
3. a. Waarom spreekt het aan dat het Koninkrijk *hier en nu* al zou zijn?
b. Waarom schuurt dit juist met uw/jouw ervaring?
4. Bekijk eens de drie vroege geloofsbelijdenissen die werden genoemd. Welk zinnetje uit welke belijdenis noemt het Koninkrijk wel?
5. De Psalmen (bijv. 21, 72, 93, 95, 103, 145) zijn vol van ideaal koningschap en van Gods heerlijk koninkrijk (145, 150).
 - a. Welke eigenschappen heeft de koning allemaal volgens deze Psalmen?
 - b. Wat is de reactie van de psalmisten op deze ideale koning?
 - c. Wat vertellen deze eigenschappen over Christus?