

# Liturgie

Zangdienst 2<sup>e</sup> Pinksterdag

*Je laten leiden door de Heilige  
Geest!*



Meditatie:

Ds. Borsje

Begeleiding:

Muziekgroep

**Voor de dienst (zangers): U geeft rust**

De aarde kent uw grote kracht.  
Uw stem heeft haar tot stand gebracht.  
En ook de zee, zo woest en diep,  
wordt stil voor U, die alles schiep.

*Refrein:*

Door alles heen, door alles heen,  
Heer, kijk ik naar U.  
Door alles heen, door alles heen:  
U geeft rust.  
Door alles heen, door alles heen,  
Heer, kijk ik naar U.  
En U geeft rust in mij.

Geef mij geloof dat niet bezwijkt,  
ook als de twijfel groter lijkt.  
De berg, zo groot en hoog voor mij,  
verdwijnt in zee, de weg is vrij.

*Refrein*

Bridge (3x):

Kijk op, laat los, vertrouw op Hem,  
de storm herkent nog steeds zijn naam.  
U geeft rust in mijn ziel.

U geeft rust in mijn ziel. (3x)

U geeft rust, U geeft rust in mijn ziel. (3x)

*Refrein*

## **Voor de dienst (samenzang): Maranatha (Kom, Heer!)**

Wanneer komt de dag? Wanneer, o God,  
zalde nacht voorgoed ten einde zijn?  
Komt de tijd dat alles anders wordt,  
er geen tranen en geen rouw meer zijn?

Iedereen zal zien hoe Jezus komt  
op de wolken met bazuïngeschal.  
Vol van luister, stralend als de zon;  
Heer, hoe lang nog voor U komen zal?

Refrein:

Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet!  
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed.  
Dan kniel ik neer,  
voor U mijn Heer.  
Jezus, wacht toch niet langer, kom!

Heer, wij zien met groot verlangen uit  
naar het eeuwig koninkrijk van God.  
Waar uw kerk zal stralen als uw bruid;  
met haar bruidegom verenigd wordt.

*Refrein*

Hef je handen op en kijk omhoog.  
Prijs de Heer, aanbid hem met ontzag,  
met een brandend hart vervuld van hoop.  
Jezus komt. Er is een nieuwe dag!

Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet!  
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed.  
Dan kniel ik neer,  
voor U mijn Heer.

Jezus, wacht toch niet langer,  
Niets is beter dan bij U te zijn.  
Wat een vreugde om te leven zonder pijn.  
Dan kniel ik neer,  
voor U mijn Heer.  
Jezus, wacht toch niet langer, kom! (2x)

## **Welkom, opening en gebed**

### **Samenzang: Breng ons samen**

1. U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar.

Wij brengen U lof, geven U alle eer:  
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.

Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:  
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

2. Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  
die alles gelooft en verdraagt.

Streef naar de gaven die God aan ons geeft:  
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:  
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Refrein:

Breng ons samen, één in Uw naam.

Ieder is welkom hier binnen te gaan.

Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

3. U roept ons samen voor Woord en gebed,  
als deel van uw kerk wereldwijd.

Wij bidden om vrede, verzoening en recht;  
gebruiken met vreugde de maaltijd.  
Wij breken het brood en verstaan het geheim,  
om samen uw kerk en van Christus te zijn.  
*Refrein*

Bridge (2x):  
Wij belijden één geloof en één Heer;  
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.  
Heer, geef vrede die ons samenbindt.  
Vader, maak ons één!

*Refrein (2x)*

**Samenzang: Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart**

Heilige Geest van God,  
vul opnieuw mijn hart.  
Heilige Geest van God,  
vul opnieuw mijn hart.

Vul mij opnieuw,  
vul mij opnieuw.  
Heilige Geest,  
vul opnieuw mijn hart.

In zijn geheel 2x

## Muzikaal intermezzo door de muziekgroep: You raise me up

When I am down	Als ik verdrietig ben
And, oh, my soul, so weary	en oh, mijn ziel zo vermoeid
When troubles come	Als de problemen komen
And my heart burdened be	en mijn hart beladen is
Then, I am still and wait here	Dan ben ik er nog steeds en wacht
In the silence	in de stilte
Until you come	Tot jij komt
And sit a while with me	en een tijdje bij me komt zitten

### Refrein:

You raise me up	U tilt mij op,
So I can stand on mountains	zodat ik op bergen kan staan
You raise me up	U tilt me op
To walk on stormy seas	om stormachtige zeeën te bewandelen
I am strong	Ik ben sterk
When I am on Your shoulders	als ik op Uw schouders sta
You raise me up	U tilt me op
To more than I can be	tot meer dan ik kan zijn

There is no life	Er is geen leven
- no life without its hunger;	- geen bestaan zonder hunkering;
Each restless heart	Elk rusteloos hart
beats so imperfectly;	klopt zo onregelmatig;
But when you come	Maar als U komt
and I am filled with wonder,	En ik daardoor verzadigd word door verwondering
Sometimes, I think	Dan denk ik soms
I glimpse eternity.	dat ik de eeuwigheid vluchtig zie.

### Refrein

## **Kinderblok**

### **Kinderlied (alleen de kinderen): Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig**

*Refrein:*

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig  
Er is niets dat God niet kan doen (2x)

1. De bergen schiep Hij, rivieren erbij  
De sterren maakte Hij ook  
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig  
Er is niets dat God niet kan doen

*Refrein*

2. Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij  
Hij zorgt voor jou en voor mij  
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig  
Er is niets dat God niet kan doen

*Refrein*

3. Heb jij soms verdriet? 't is God die het ziet  
Hij legt zijn handen op jou  
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig  
Er is niets dat God niet kan doen

*Refrein*

### **Kinderlied (alleen de kinderen): Als je bidt zal Hij je geven**

*Refrein:*

Als je bidt zal Hij je geven,  
Als je klopt aan de deur zal Hij opendoen,  
Als je zoekt dan zul je 't vinden, halleluja,

Halleluja, halleluja, halleluja.

1. Als je de Vader vraagt om een brood  
geeft Hij je zeker nooit een steen.

Al je gebeden klein of groot,  
heus Hij vergeet er niet één.

*Refrein*

2. Als je mijn Vader iets wilt vragen,  
vraag in Mijn naam, ik zal het doen.

Ik ben met je alle dagen,  
ik ben dezelfde als toen.

*Refrein*

**Kinderlied (alleen de kinderen): Zing, zing, zingen maakt  
blij**

*Refrein:*

Zing zing zingen maakt blij,  
zingen van Jezus, vrolijk en vrij.

Zing zing zingen maakt blij,  
zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij!

1. God is zo goed, voor jou en voor mij,  
pieker dus niet, wees dankbaar en blij.

God heeft je lief en daarom zegt hij:

Ben je soms moe kom dan maar bij mij!

*Refrein*

2. Ben je alleen of heb je verdriet?

Lijkt het soms net of niemand je ziet?



Kijk dan omhoog, de hemel is blauw,  
weet je dat God zijn zoon gaf voor jou!

*Refrein*

3. Zing maar in huis, op school en op straat  
en je zult zien, hoe goed alles gaat!

Wees toch niet bang, want Jezus belooft:

Ik ben bij jou, als jij maar gelooft!

*Refrein*

### **Schriftlezing: Psalm 143**

*Zevende boetpsalm*

1 Een psalm van David.

HEERE, luister naar mijn gebed,  
neem mijn smeekbeden ter ore.

Verhoor mij naar Uw trouw,  
naar Uw gerechtigheid.

2 Ga niet in het gericht met Uw dienaar,  
want niemand die leeft,  
is voor Uw aangezicht rechtvaardig.

3 Want de vijand vervolgt mijn ziel,  
hij vertrapt mijn leven op de grond;  
hij doet mij wonen in duistere oorden,  
zoals zij die allang dood zijn.

4 Daarom is mijn geest in mij bezweken,  
mijn hart is ontzet in mijn binnenste.

5 Ik denk aan de dagen vanouds,  
ik overdenk al Uw daden,  
ik overpeins de werken van Uw handen.

6 Ik spreid mijn handen naar U uit,  
mijn ziel ligt voor U als een dorstig land. Sela

7 Verhoor mij spoedig, HEERE,  
mijn geest bezwijkt;  
verberg Uw aangezicht niet voor mij,  
want ik zou aan hen gelijk zijn die in de kuil neerdalen.

8 Doe mij in de morgen Uw goedertierenheid horen,  
want ik vertrouw op U;  
maak mij de weg bekend die ik te gaan heb,  
want tot U hef ik mijn ziel op.

9 Red mij van mijn vijanden, HEERE,  
bij U schuil ik.

10 Leer mij Uw welbehagen te doen,  
want U bent mijn God.  
Laat Uw goede Geest mij leiden  
in een geëffend land.

11 HEERE, maak mij levend, omwille van Uw Naam,  
leid mijn ziel uit de benauwdheid, om Uw gerechtigheid.

12 Verdelf mijn vijanden om Uw goedertierenheid,  
breng allen om die mijn ziel benauwen,  
want ik ben Uw dienaar.

**Samenzang: Psalm 143 vers 10 en 11**

10. *Leer mij, o God van zaligheden,  
Mijn leven in Uw dienst besteden;  
Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand;  
Uw goede Geest bestier' mijn schreden,  
En leid' mij in een effen land.*

11. *Laat Uwe gunst mij niet begeven;  
Schenk mij, om Uwes naams wil, leven.  
Laat mijne ziel, die tot U schreit,*

*Van haar benauwdheid zijn ontheven;  
Red mij om Uw gerechtigheid.*

**Samenzang: Kroon Hem met koningskroon vers 1,5 en 6**

**Mannen:**

1. Kroon Hem met koningskroon,  
het Godslam op Zijn troon!  
Het hemels loflied overwint  
in lofzang voor de Zoon.  
Ontwaak, mijn ziel, en zing  
van Hem, die voor mij stierf.  
Ik prijs Hem als mijn eeuw'ge vorst  
die 't heil voor mij verwierf.

**Vrouwen:**

5. Kroon Hem, de Vredevorst.  
Zijn koninkrijk breekt aan!  
De oorlog wijkt van pool tot pool,  
Zijn vrede breekt zich baan.  
De hooggelegen stad  
weerspiegelt dat zijn licht.  
Daar zingen volken straks Zijn eer  
in kleurrijk lofgedicht.

**Allen:**

6. Kroon Hem, de Hemelheer,  
de schepper van elk ding!  
Kroon Hem tot koning, die de naam  
van Levensvorst ontving.  
Ik geef U alle eer,

mijn lied is U gewijd,  
die stierf en leeft en koning is  
in alle eeuwigheid.

## **Meditatie: Je laten leiden door de Heilige Geest!**

### **Samenzang: Toon mijn liefde**

Aan de maaltijd wordt het stil  
Als de Meester knielen wil  
En vol liefde als een knecht  
Elk apart de voeten wast  
En zegt:

#### *Refrein deel 1:*

Dit is wat Ik wil dat jullie doen  
Dit is waarom Ik bij jullie neerkniel  
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn  
Dit is wat de wereld ziet van Mij  
Als je Mij gaat volgen

#### *Refrein deel 2:*

Toon Mijn liefde  
Aan de ander  
Dien de ander  
Zo heb Ik ook jou liefgehad  
Heb elkaar lief  
Wat er ook gebeurt  
Dien de ander  
Zo heb Ik ook jou liefgehad

In de wereld wordt het stil  
Als wij doen wat Jezus wil  
En gaan dienen als een knecht  
Zoals Hij ons heeft gezegd  
Hij zei:

*Refrein deel 1 gevolgd door 2x deel 2*

Zo heb ik ook jou liefgehad (2x)

### **Samenzang: U geeft een toekomst vol van hoop**

#### **Vrouwen:**

In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog,  
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.

#### **Mannen:**

Ook al zijn er duizend vragen,  
al begrijpen wij U niet,  
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.

#### *Refrein (allen):*

U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.  
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.

#### **Zangers muziekgroep:**

U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.

Mens, als wij, voor ons gebroken  
in de allerzwartste nacht.

*Refrein (allen)*

**Allen:**

U bent God, de Allerhoogste,  
God van onbegrensde macht.  
Wij geloven en wij hopen  
op het einde van de nacht.

**Samenzang: Stort over mij Uw zegen vers 1 en 2**

1 Stort over mij Uw zegen,  
En doop mij met Uw Geest;  
Dan vier ik, door Uw zegen,  
Ook waarlijk Pinksterfeest.  
Dan, door U aangenomen,  
Zing ik, verheugd en blij:  
„Het voorjaar is gekomen,  
De winter is voorbij.”

2 Dan, door Uw Geest geheiligd,  
Reis ik aan Uwe hand,  
Voor alle kwaad beveiligd,  
Naar 't hemelsch Vaderland.  
En eenmaal ter bekroning  
Van al Uw teederheid,  
Vind ik in 's Vaders woning,  
Een plaats ook mij bereid.

**Dankgebed**

## **Samenzang: Tienduizend redenen**

1. De zon komt op, maakt de morgen wakker  
Mijn dag begint met een lied voor U.  
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,  
Laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.  
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.  
Met meer passie dan ooit,  
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

2. Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.  
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.  
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,  
Tienduizend redenen tot dankbaarheid.

*Refrein*

3. En op die dag, als mijn kracht vermindert,  
Mijn adem stukt en mijn einde komt,  
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,  
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

*Refrein 2x*

Verheerlijk Zijn heilige Naam.  
Verheerlijk Zijn heilige Naam.

**Bij het verlaten van de kerk hoort u: Ik zal er zijn**

## Collecte bij de uitgang:

Met Pinksteren herdenken we de uitstorting van de heilige geest. Een feestelijke dag. Het werk van de Heilige Geest is onmisbaar in ons leven en in de verspreiding van het Evangelie. Zo ook binnen het jeugdwerk. Ieder jaar en ook iedere dag hebben we Hem nodig om het blijde evangelie met de jeugd te delen: Jezus is onze verlosser! Ruim 100 jongeren bezochten in het afgelopen jaar het jeugdwerk van onze gemeenten. We zijn dankbaar dit samen met alle vrijwilligers te mogen en kunnen doen. Om dit te kunnen blijven doen blijft Gods onmisbare zegen het meest belangrijk, mogen we u vragen te denken aan het jeugdwerk in uw gebed? Daarbij zijn we ook afhankelijk van acties en collectes. Daarom vragen wij vandaag om uw steun voor het jeugdwerk van het nieuwe seizoen. Bedankt namens alle jongeren.

## Zoek de 17 verschillen

